

Struin Route



PIETERSKERK-CHOORSTEEG 4

We beginnen met een kopje koffie bij **Noroc**, dat is Roemeens voor 'proost'. Sinds de nieuwe eigenaar het zaakje overnam, heeft hij het iets gepimpt. Hij zette wat nieuwe gerechten op de kaart, maar bleef van de bekende klassiekers (de uitmijters zijn beroemd) af. Er heerst een fijne intieme sfeer. Met mooi weer is buiten zitten geen straf.

Dan lopen we naar **Next door by Syl** en haar 'zusje' aan de overkant. Je vindt er leuke merken zoals Juul&Belle, Desires, KnitFactory, Goround, Imbarro, MijnStijl en Ottomania. Maar ook mooie cadeaus zoals kaarsen, geurstokjes, schalen, huisparfum, tassen en rieten manden. En allemaal heel betaalbaar!



PIETERSKERK-CHOORSTEEG 1



LANGE BRUG 20-G

Loop verder de steeg in naar **Second Trend**. Deze tweedehands dameskledingwinkel bestaat al bijna 40 jaar, het was de eerste tweedehands kledingwinkel van Leiden en zelfs de tweede in heel Nederland. Eigenaresse Irene Prinsen: "We verkopen geen H&M of Vero Moda, maar wel Armani, Pauw, Scapa en dergelijke merken. Er hangen af en toe wel eens wat pakken van Chanel tussen, dat zijn echt pareltjes!"

Op de Lange Brug vind je de yogawinkel **Yoga Specials**. Een klein winkeltje met alles op het gebied van yoga.

Dan lopen we het tweede deel van de Pieterskerk Choorsteeg in. Eerst loop je langs **Mama Nova**, een winkel voor – de naam zegt het al – nieuwe moeders. Je vindt er producten die bewust, duurzaam en van eerlijke oorsprong zijn voor kinderen tot twee jaar. Zoals kleding en dekentjes van natuurlijke materialen, slaapzakjes, speentjes, bijtringen, speelgoed, babyborstel, kettingen en armbanden van barnsteen die bij tandpijn kunnen helpen en hydrofiele luiers. Ook vind je er draagdoeken, want de eigenaresse is zelf draagconsulente. En natuurlijk mag je er als nieuwe moeder even uitpuffen.



PIETERSKERK-CHOORSTEEG 14



Vervolgens loop je langs **Conceptstore Mei**, een fairtrade woonwinkel. Er worden onder andere meubels, woonaccessoires, vazen, sieraden, kandelaars, kaarten en toilettasjes verkocht. De spullen neemt de eigenaresse mee van haar reizen, zo was ze onlangs nog in Guatemala, Belize, New York en Marrakesh. En ook leuk en lekker: naast alle mooie hebbedingetjes kun je er taart eten.



PIETERSKERK-CHOORSTEEG 18

Deze route loop je in 15 minuten!



Neem vervolgens ook een kijkje bij **De Winkel in Leiden**. Mooie naam voor een winkel in Leiden he. Hier vind je woonaccessoires zoals kussens, plaid, kasten, lampen, stoelen, serviezen, vazen en kaarsen. En ook kaarten, boeken, sieraden, toilettassen en kraamcadeaus. De merken die je er tegen komt zijn bijvoorbeeld Rice, Bloomingville, UNC, Broste, Done by deer, Lifestyle, Mr & Mrs Clynck en Me&Mats. Eigenaresse Alette Vink: "Het zijn spullen waar je blij van wordt als je ze koopt. En ik word weer blij als mijn klanten blij worden, echt een wisselwerking."



PIETERSKERK-CHOORSTEEG 19

Als je op zoek bent naar een mooi sieraad, loop dan even binnen bij **Isabelle Riffon**. Naast allerlei mooie creaties ontwerpt ze ook Leidse sieraden, zoals de Leidse sleutels en de Pieterskerk.

Tijd voor een stop, vind je niet? Loop bij **Moers, thee en meer** binnen. Hier worden meer dan honderd verschillende soorten thee verkocht. Je kunt achterin in de serene binnentuin een kopje thee drinken en genieten van de rust.



PIETERSKERK-CHOORSTEEG 22

We kunnen er weer tegen aan. Loop richting de grote kerk, dat is de Pieterskerk. Je kunt nog langs bij **Old School**, ze hebben er vaak mooie exposities. Of eet een broodje bij **'t Suppershuysinghe** op het Gerecht.

Maak een wandelingetje over het Rapenburg, de mooiste gracht van Leiden. Hier zijn ook het **Museum van Oudheden** en de **Hortus Botanicus** te vinden. Tijd voor cultuur.



LANGE BRUG 43

We lopen terug richting de Breestraat, duik nog even de Diefsteeg in voor de bijzondere winkels zoals **Earth Collection** en **Mozaïek Enzo**. De een verkoopt duurzame kleding en de ander kleurige mozaïek.

Honger gekregen? Sluit de wandeling af met een heerlijk diner. Zin in luxe uiteten? Ga dan naar het **Prentenkabinet**. Zin in een diner van eerlijke producten met oog voor dier en natuur? Dan ben je bij **Puur** aan het juiste adres. Of gezellig onder de Leidensaren uiteten? Ga dan voor de daghap naar **La Bota**. Eet smakelijk!